



protestantse gemeente te  
Halsteren & Nieuw-Vossemeer  
volg ons via



*Van de redactie*

*Nu de Brabantse Wal-kerken steeds meer gaan samenwerken willen we ook de communicatie tussen de kerken op elkaar afstemmen.*

*Vanaf deze maand ontvangt u bij de gemeentebrief een Brabantse Nieuws-bijlage met informatie over onze samenwerking, gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten e.d. die in de vier gemeenten worden georganiseerd en waarbij ook gemeenteleden van de andere Brabantse Wal-kerken van harte welkom zijn.*

*We proberen deze manier van communicatie een halfjaar uit. In november vindt hiervan een evaluatie plaats.*

### **Kerkdiensten**



3 mei 2026

10.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger:  
Ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder.

Collecten: 1. KerkinActie 2. ZWO 3. Onderhoud kerken

4 mei 2026

*Dodenherdenking*

Om 19.00 uur begint de dienst in de heilige Quirinuskerk, waarin pastoor Hans de Kort en dominee Marina van der Zwaag voorgaan. Het thema van deze dienst is "De geschiedenis begrijpen". Na afloop van de dienst lopen we gezamenlijk naar het monument bij de Sint Martinuskerk. Daar zullen we om 20.00 uur 2 minuten stil zijn, waarna kransen zullen worden gelegd.

10 mei 2026

10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer

Voorganger ds. Marina van der Zwaag

Collecten: 1. Diaconie 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken

14 mei 2026

*Hemelvaartsdag*

09.45 uur Gezamenlijke viering van de Brabantse Wal kerken. Zie Nieuwsbijlage Brabantse Wal

### **Inhoudsopgave**

*Blz. 1: Kerkdiensten*

*Blz. 2: Kerkdiensten, Bij de diensten, Agenda Van de predikant*

*Blz. 3: Inspiratie, Open Kerk*

*Blz. 4: Dekentjes voor vluchtelingen, Van de diaconie*

*Blz. 5: Kerkje aan de Schoolstraat,*

*Inloopochtenden, Vervoer, Voorbede,*

*Vertrouwenspersoon, Wat we verder willen delen*

*Blz 6-8: Bijlage Brabantse Wal-nieuws*

- 17 mei 2026 10.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger ds. Karin van den Broeke uit Wissekerke  
Collecten: 1. Missionair werk 2. Diaconie 3. Onderhoudsfonds kerken
- 24 mei 2026 *Pinksteren*  
10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger: ds. D. Smink uit Alblasserdam.  
Collecten: 1. Pinksterzendingscollecte 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken
- 31 mei 2026 *Belijdenisdienst*  
10.00 uur Sint-Martinuskerk Halsteren. Voorganger: ds. Marina van der Zwaag.  
Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst en Liturgie 3. Onderhoud kerken

### Bij de diensten

Op 24 mei is het Pinksteren. Onze kerkdienst is dan in Nieuw Vossemeer. Als commissie Eredienst & Muziek hebben we het plan opgevat om deze dienst een flink **rood** accent te geven. Dit door iedereen een **rode** bloem mee naar de kerk te laten nemen. Wij als commissie zorgen voor vazen. Door zo mogelijk in het **rood**, of in iets **roods** gekleed naar de kerk te komen. Deze mooie kleur **rood**, die bij Pinksteren past, zal zo – met al onze medewerking - deze dienst een extra feestelijke dimensie geven.  
Commissie Eredienst & Muziek

Alle diensten kunt u meekijken/beleven via [www.pghnv.nl](http://www.pghnv.nl)

### Agenda

- 2 mei 2026 Open Kerk – Stekjesmarkt.  
3 mei 2026 Meeluisteren concert Batraven 15.00 uur  
20 mei 2026 Inloopochtend Halsteren  
21 mei 2026 Inloopochtend Nieuw-Vossemeer

### Van de predikant

Het luiden van de klokken op woensdag 29 oktober om 16.20 uur

Ook onze kerken hebben hun klokken geluid op deze woensdagmiddag om de 420 in Nederland gewortelde kinderen, die dreigen uitgezet te worden, te steunen. We hopen dat dit signaal de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid bereikt en dat het in het voordeel zal werken van deze kinderen en hun gezinnen, zodat ze in Nederland kunnen blijven, het land waar ze opgegroeid zijn en waar ze zich thuis voelen.

### Een feestelijke Belijdenisdienst op 31 mei in de Sint Martinuskerk

Vier jongeren, Muriel en ik hebben een aantal maanden met elkaar de belijdenisdienst van 31 mei voorbereid. Het waren bijzondere gesprekken, waarin we toegroeiden naar dit moment. We hopen iets van wat we samen hebben beleefd te kunnen delen in de dienst zelf, zodat het een uitstraling krijgt naar de gemeente, zodat iedereen erdoor geïnspireerd wordt. Hoe de dienst er precies uitziet, weet ik op dit moment nog niet. Die gaan we op Pinksterzondag met elkaar bespreken. Maar we hopen dat veel gemeenteleden hiervan getuige zullen zijn; jongeren en ouderen.

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag.

## Inspiratie

### De geschiedenis leren begrijpen

“Rij na rij witte stenen met namen, geboorte- en sterfdata...” Zo begint Nikki Sterkenburg haar verhaal over het jaarthema van de 4-mei herdenking 2026. Ze is vice-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze heeft het over het Nationaal Ereveld Loenen, waar bijna vierduizend Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen, veel gewone Nederlanders die niet wisten dat ze ooit oorlog zouden meemaken, en daarin voor grote keuzes zouden komen te staan. Zo brengt Sterkenburg het heel dichtbij. Ook wij zijn mensen die niet hebben ingecalculeerd dat het opnieuw oorlog kan worden. Het is van belang ons in te leven in hoe het toen zo ver heeft kunnen komen, om daar nu van te leren. De meeste Nederlanders dachten aanvankelijk dat het zo'n vaart niet zou lopen. Nederland was een democratie. Toch gebeurde het. Niet direct, maar geleidelijk. Het begon met woorden. Na 1945 kwam het terugblikken. Maar opmerkelijk genoeg is er nooit veel aandacht geweest voor mensen die stap voor stap medeplichtig werden: de alledaagse daders, de duizenden Nederlanders die het mogelijk maakten, soms onwetend, soms onder druk, soms ook heel bewust, soms door te zwijgen, soms door niets te doen. Vaak gaat het op 4 en 5 mei over de vraag: wat zou jij hebben gedaan? Die vraag is volgens Sterkenburg te simpel, het gaat voorbij aan de kleine, verraderlijke stappen waardoor een systeem van alledaagse medeplichtigheid kan ontstaan. Leer daarom begrijpen hoe het werkt en ga met elkaar in gesprek over processen die in dusdanig veel stappen worden opgedeeld dat verantwoordelijkheden vervagen. Welke mechanismen leidden ertoe dat gewone mensen dader werden? Welke signalen herkennen we? Welke ontmenselijkende retoriek vinden we nu te ver gaan? En wat zouden we al in een vroeg stadium voor een ander kunnen doen? De graven op het Nationaal Ereveld Loenen herinneren ons eraan dat de eerste keer je ergens tegen verzetten en je ergens over uitspreken waarschijnlijk sneller komt dan je verwacht. Bij de eerste ontmenselijkende opmerking. Bij de eerste signalen van uitholling van de democratische rechtsstaat. Want als we nu al niet durven te handelen, zullen we dat zeker niet doen wanneer het echt gevaarlijk wordt. Dit is een deel van het artikel van Sterkenburg. Wie hem helemaal wil lezen: [jaarthema\\_2026.pdf](#).

Ds. Marina van der Zwaag

## Open Kerk



**Zaterdag 2 mei van 10.30 – 13.00 uur.**

Een nieuwe lente: nieuwe plantjes!

Ook dit jaar zijn er weer stekjes- en plantjes te koop bij de Open Kerk in de Sint-Martinuskerk. Voor een klein prijsje fleurt u uw tuin of woonkamer weer op!

Of, heeft uzelf stekjes of plantjes voor het goede doel, dan kunt u ze vanaf 10.00 uur brengen! De opbrengst is voor onze kerk.

En natuurlijk is er zoals elke Open Kerk zaterdag weer een kop koffie of thee met een koekje.

Ook de boekenkast staat er (voor het Bangladesh-project) en de tafel met fleurige spulletjes van de handwerkgroep.

Iedereen hartelijk welkom. Graag tot ziens op zaterdag 2 mei a.s.

## Open Kerk,

**Zaterdag 6 juni 2025 - Workshop Ganzenvoerschrijven!**

Iedereen kan schrijven als een monnik! Tijdens deze workshop leer je de ins en outs van het schrijven met de ganzenveer. Boekwetenschapper en bibliotheekmedewerker Katelijn Vooijs vertelt over de geschiedenis van het middeleeuwse, handgeschreven boek. Vervolgens ga je zelf aan de slag met een echte ganzenveer om het gotisch schrift onder de knie te krijgen. Als eindproduct schrijf je een eigen korte tekst in gotisch schrift. Zien we je daar? Meedoen is gratis, wel graag even opgeven bij [vooijsmail@kpn.com](mailto:vooijsmail@kpn.com) vóór 23 mei 2026.

Werkgroep Open Kerk.

## *Dekentjes voor de vluchtelingen*



Twee weken geleden konden we weer dekentjes, kledingpakketjes voor moeders en kinderen en een kinderwagen wegbrengen naar Because We Carry, die ze uitdeelt aan de vluchtelingengezinnen. Dit gebeurt op steeds meer plekken. Lesbos, Athene, Kreta. Calais. En toenemend ...Nederland. In AZC's, maar ook bij blijf-van-m'n-lijfhuizen en andere plekken waar moeders met kinderen, soms nog baby's, opgevangen moeten worden. Soms komen moeders met een baby in hun maxi-cosy - zonder kleertjes, met niets. Dat is Nederland anno nu. Hoe mooi is het, een druppeltje bij te kunnen dragen. Hoeveel kilometers draad zijn verweven met liefde hun weg gegaan. Hoe ongelooflijk blij zijn de moeders, die een dekentje en pakketje kleertjes en eerste noodspulletjes krijgen. Ontzettend veel dank aan alle handwerksters, donateurs van wol of anders, aan hen die op zo'n positieve manier hun steun geven. Veel respect voor Because We Carry, die zo inspirerend en positief zich in blijft zetten voor moeders en kinderen en ook jongens en mannen op de vlucht en in de opvang. Dat ze als mens gezien worden.  
Handwerkgroep 'de Baak'

## *Van de Diaconie*

### *Tuintjesproject WijZijn Lepelstraat – Halsteren in 'Week van de Hoop'*

Medio 2023 is WijZijn Lepelstraat - Halsteren een samenwerking gestart met Curio Steenspil voor het aanbieden van hulp in de tuin. De tuinhulp die we op deze manier kunnen aanbieden is geheel gratis en gebaseerd op sociale dienstverlening. Doelgroep zijn inwoners van Lepelstraat en Halsteren die meestal vanwege hun hoge leeftijd, een fysieke beperking en het niet hebben van een sociaal netwerk een beroep op ons doen. De screening van deze aanvragen wordt gedaan door het Ouderenadvieswerk van WijZijn in combinatie met externe zorgprofessionals.

De werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden zijn altijd eenvoudig zoals grasmaaien klein snoeiwerk en heel veel onkruid verwijderen. Vooraf wordt er altijd eerst contact opgenomen met de mensen zelf en bespreken we de klussen die daadwerkelijk gedaan kunnen worden. Dit doen we om misverstanden en te hoge verwachtingen te voorkomen. We zijn immers geen officiële hoveniers en komen alleen maar een handje helpen. Voor grotere taken verwijzen we altijd door naar de echte vakmensen.

Heel praktisch kijken we ook of er bij de mensen zelf nog het nodige tuingereedschap aanwezig is of dat we wellicht zelf het één en ander moeten meenemen. Het is wel zo dat het groenafval daar blijft waar het is verwijderd. Wij voeren dus niets af richting de stort en adviseren ook altijd om hiervoor de groene klike van de bewoners zelf te gebruiken. Mocht er een keer een klus zijn waarbij er heel veel snoeiwerk en afval is, vragen we altijd aan de mensen of ze zelf willen regelen dat dit afval afgevoerd wordt.

Dit jaar hebben we de datum **3 juni** geprikt. Op deze woensdagmiddag gaan we van 13.00 tot 16.00 uur aan de slag. We verzamelen tussen 12.45 en 13.00 uur in de Buurtkamer in de Wittenhorst. Hier worden de tuintjes verdeeld onder de groene vingers en gaan we samen aan de slag om wederom diverse tuintjes op te knappen. Graag aanmelden **vóór 26 mei 2026**. Aanmelden kan bij Lia Rozendaal, tel. 06 43735084 e-mail: [nchrozendaal@gmail.com](mailto:nchrozendaal@gmail.com)

### *Kerkje aan de Schoolstraat, Halsteren*

Het College van Kerkrentmeesters ontving van de heer Hans Jordans uitgebreide en heel interessante informatie over de geschiedenis van het Kerkje aan de Schoolstraat in Halsteren.

*Het artikel is te lang om in deze gemeentebrief te plaatsen maar via onze website kunt u het lezen.*

<https://www.pghnv.nl/uploads/klant602/files/Kerk%20in%20de%20Schoolstraat.pdf>

### *Inloopochtend*



#### **Halsteren**

Elke 3<sup>e</sup> woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus ook op 20 mei 2026. U bent van harte welkom voor een gesprekje met een kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

#### **Nieuw-Vossemeer**

Op 21 mei is er een inloopochtend bij Maddy v.d. Velde, Ph. van Dorpstraat 9 in Nieuw-Vossemeer. Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.

### *Bus- en/of taxivervoer*

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar is het voor u moeilijk, dan zijn er gemeenteleden beschikbaar om u op te halen en thuis te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrit Hardeman, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Hij brengt u in contact met gemeenteleden die hiervoor paraat staan.

### *Voorbede*

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: [m.zwaaghaan@hetnet.nl](mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl). Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, [plonievanooijen@msn.com](mailto:plonievanooijen@msn.com).

### *Vertrouwenspersonen*

Meta van Geest [metavangeest@home.nl](mailto:metavangeest@home.nl)

### *Wat we verder nog willen delen*



3 mei 2025 **Optreden Batraven** in de Sint-Martinuskerk. De kerk is vol, maar het concert kan worden gevolgd via [www.pghnv.nl/live](http://www.pghnv.nl/live)

### **Kain**

Deze film is te zien in Bergen op Zoom op 11 en 13 mei 2026 om 16.00 uur. In deze film speelt Daniël Gellvoet, de zoon van ons gemeentelid Joke Neuteboom de hoofdrol.



## BIJLAGE



### **BRABANTSE WAL NIEUWS MEI 2026**

#### **Kerkdienst Hemelvaartsdag, 14 mei 2026**

*Hemelvaart: wachten vol verlangen*

Op 14 mei vieren we dat bijzondere christelijke feest: 'Hemelvaart'. We zoeken naar sporen van de hemel op aarde.

Die zijn misschien wel te vinden bij de Ossendrechtse heilige Ste. Marie Adolphine. Daarom begint deze Hemelvaartsdag voor wie wil met een bezoek aan haar kapel in Ossendrecht. Om 8.30 uur verzamelen we bij de kerk en lopen naar haar kapel (500 meter). Daar vertelt Johan den Ouden iets over haar bijzondere levensloop. Daarna lopen we naar de kerk, alwaar een kopje koffie op ons wacht.

Om **09.45 uur** begint de kerkdienst waarin de vier dominees van de Brabantse Wal voorgaan en de gemeente Woensdrecht als gastgever én inhoudelijk betrokken is. U weet inmiddels hoe bijzonder dat is. De dienst zal persoonlijk en creatief, maar ook teer en vol verlangen zijn. Daarom hopen we dat er veel mensen aan zullen sluiten.

Namens de voorbereiders en voorgangers,  
Ds. Marloes Meijer

#### **Gezamenlijke ontmoeting kerkenraden Brabantse Wal**

Op **dinsdag 21 april** vergaderden (een groot deel van) de gezamenlijke kerkenraden van de vier Brabantse Wal gemeentes over de toekomst. We begonnen met pot luck. Heel symbolisch voor wat we als gemeentes ook in samenwerking doen: we brengen allemaal wat moois in. Daardoor ontstaat er een prachtig gevarieerde maaltijd met voor elk wat wils en meer dan genoeg. Marloes opende de avond met een citaat uit Handelingen 1 over 'wachten op de Geest'. Als kerken wil je al snel een stappenplan maken om de toekomst tegemoet te gaan. Maar het is goed om te wachten. Niet stil te zitten, maar verlangend te wachten. Te luisteren, te kijken en stappen te zetten. We deelden welke verlangens wij hebben van ons geloof. Mooi om ook zelf eens over na te denken. Waar verlang je naar voor je leven, de kerk en de samenleving? Wat hoop je van God, Jezus, je geloof?

Na het eten begon het harde werken. Al eerder vulde iedere gemeente een soort 'gemeentescan' in: Kerk in Kaart. Dit gaat over zeven onderwerpen: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionair zijn, vorming en toerusting, bestuur en financiën. Hoe gaat dat nu en hoe zie je dat over 8 jaar? Daarover sprak iedere kerkenraad de afgelopen tijd met Marloes. Nu was het tijd om ook van elkaar te ontdekken hoe het ervoor staat.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we over deze 7 onderwerpen doorgedacht: hoe kunnen we in samenwerking met elkaar en met mensen rondom en buiten de kerk verder komen? Kunnen we elkaar ondersteunen en inspireren, van elkaar leren, dingen aan elkaar overlaten?

Het was een eerste kennismaking en verkenning, maar er werd geanimeerd gesproken, gebrainstormd en zeker ook gelachen. De kerkenraden en colleges gaan hiermee verder. Oók met dat lachen, want vreugde is belangrijk! Natuurlijk zullen de kerkenraden u informeren en consulteren zodra er wat meer concrete gedachten ontwikkeld worden.

En voor de zekerheid herhalen we nog even: het streven is dat alle vierplekken in stand blijven. Juist door op diverse gebieden samen te werken, kan dat.

De komende tijd proberen we te ontdekken waar de Geest ons heen waait. In ieder geval zal dat 'naar elkaar' zijn. Als mensen onderling en als mensen met God.

We eindigden de avond dan ook met een 'pop-up' gebed. Want we geloven dat we ook deze weg mogen gaan met God.

Ds. Marloes Meijer

### ***Activiteiten in de vier gemeenten, waarbij alle Brabantse Wal gemeenteleden welkom zijn Bergen op Zoom***

#### **Kledingactie 2 mei 2026**

Op zaterdag 2 mei organiseren wij een kledingactie van **10.00 tot 12.00 uur**. De kleding kan in plastic zakken worden afgegeven bij de Ontmoetingskerk. Deze keer is de opbrengst bestemd voor de egels in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal. Met de opbrengst van de ingezamelde kleding kan ondersteuning worden geboden aan initiatieven die zich inzetten voor hun bescherming en verzorging. We hopen dat we samen een waardevolle opbrengst kunnen realiseren.

Alvast bedankt, de Diaconie.

#### **Kerk- op- Schootdienst in de Ontmoetingskerk 17 mei 2023 11.45-12.15 uur in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom**

Meerdere keren per jaar is er een Kerk op Schootviering in de onze kerk. Kinderen van 0-6, al dan niet betrokken bij onze Ontmoetingskerk, zijn van harte welkom om met iedereen die mee wil doen, jong en ieder die zich jong voelt, mee te vieren! Een Kerk -op -Schootviering is een laagdrempelige viering gericht op de allerjongsten. In een Kerk- op- Schootdienst wordt een bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep.

Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een "belevingselement". We streven er bij Kerk op Schoot naar om meerdere zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen zijn in de kerk, zodat de kinderen bekend raken met het kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer en dominee Ellen. Er is muziek en de kinderen mogen natuurlijk instrumentjes meenemen. Ook Annemiek Vogels doet ook weer mee en speelt leuke liedjes en toepasselijke geluiden op de blokfluit. **Thema is: DOPEN**

Natuurlijk mogen de kindjes iets meebrengen wat met de doop te maken heeft. Een doopkaars, het dooppakje, een boekje, een flesje water, een foto etc. etc. Voor deze peuter/kleuterviering ben je vanaf 11.30 uur welkom in de grote zaal voor limonade en wat lekkers. En voor de groten is er koffie/thee.

Groene Kerk - Emmauskerk - Korenberg 90 - 11 mei 2026

## INSPIRATIELEZING

### Land van Melk en Honing(h)

door Nanning-Jan Honingh

Een verhaal over 20 jaar  
groene landbouw  
met Bijbelse principes  
op een hectare  
Zeeuwse grond  
in deze tijd.

Over natuur waard-eren,  
goed leven,  
inspiratie,  
zegen en mislukkingen.

Maandagavond 11 mei 2026  
Emmauskerk Bergen op Zoom  
Korenberg 90  
Aanvang 19:30  
Inloop vanaf 19:15  
Toegang, koffie en thee  
Gratis (collecte)

informatie? [groen@emmauskerk-boz.nl](mailto:groen@emmauskerk-boz.nl)

11 mei 2026 Lezing "Land van melk en honing".  
Aanvang 19.30 uur in de Emmaüskerk te Bergen  
op Zoom.